

## ***Trelleborg fredagen den 20 maj***

**Kl. 10.19** förra fredagen landade jag och Helene på *Charles de Gaulle Airport* i Paris. En stad med ett invånarantal på 2,2 miljoner (11 miljoner inklusive förorterna), och med ett av världens mest betydelsefulla affärs- och kulturcentrum, men även politiskt, teknologiskt och kulturellt. Man har årligen över 30 miljoner utländska turister som besökare och mina ögon är Paris den absolut mest romantiska staden i världen.

**Att Paris är** modets huvudstad råder ingen tvekan om när man flanerar längs stadens affärsgator. Franska och italienska kvalitetsmärken som *Gucci, Chanel, YSL, Lacoste, Dior, Hugo Boss, Prada Versace, Armani* och *Ralph Lauren* fullständigt trumpetas ut i överflöd på mängder av gallerior och fashion-butiker. Priserna i butikerna ligger klart i världsklass också! **Paris främsta kännemärke** är det 122 år gamla *Eiffeltornet* som med sina drygt 300 resliga meter tar plats strax intill floden Seine. En klar dag kan man från toppen se så långt som 70 km och vill man ta sig till toppen utan hiss så är det bara att traska 1 665 trappsteg.

**Andra sedvärdheter som** man inte bör missa när man är i Paris är *Triumfbågen, Notre Dame, Louvren, Sacré-Cœur* och *Champs-Élysées*. Med en enkel guidad stadstur med de röda bussarna tar man sig runt till de flesta av dessa för 24 Euro och det kan det klart vara värt. Annars är det Metro och tåg som gäller där man kan köpa en dagsbiljett för en billig peng.

**Otaliga bistron och** caféer kantar Paris gator där man kan slå sig ner en stund för att ta en kopp kaffe eller ett glas vin och bara titta på folk. Storstadspulsen finns naturligtvis men tempot är skönt nog inte alls så högt som i varken London, Milano eller Stockholm.

**Paris** är även gastronomins huvudstad och det franska köket är direkt världsledande med sin ackuratess, inte minst gällande enkelheten med bröd, ost och vin. Därför blev jag heller inte förvånad att jag i Paris hittade en av de godaste pizzorna jag någonsin ätit.

**Det är även** en mycket renlig stad där otaliga renhållningsarbetare jobbar dygnet runt för att hålla city fri från sopor och annat avskräde. Tiggare och uteliggare figurerar dock precis som i alla andra storstäder och inte så sällan i sällskap med en eller flera katter eller hundar.

**Naturligtvis blev det** även ett sedvanligt besök på *Hard Rock Café* och en mindre (läs längre) tunnelbaneresor till *Père-Lachaise-kyrkogården*, där Jim Morrison ligger begravd sen snart 40 år. Sångaren i The Doors hittades död i ett badkar den 3 juli 1971 och begravdes där sex dagar senare. Graven har sedan dess blivit en helgedom dit fans från hela världen vallfärdar. Jim Morrison är en av medlemmarna i den föga glamorösa *The Forever 27 Club*, rockstjärnor som dött vid 27 års ålder, ihop med Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Kurt Cobain.

**Charles de Gaulle** må vara en av Europas tre största flygplatser men i mitt tycke en av de i särklass sämsta, helt i avsaknad av taxfree eller andra butiker efter säkerhetskontrollen. Visserligen får man inte handla på Sturup om man reser inom EU, men shop finns i alla fall.

**Meanwhile in Sweden:** *Eric Saade* ledde halvvägs in i ESC-finalen men fick till sist se sig passerad av Azerbadzjan och Italien. En tredjeplats räcker dock långt i konkurrensen med 42 andra europeiska länder, det bästa svenska resultatet sen 1999 då Charlotte Perrelli vann.

**Veckans citat 1:** *Saade gick genom rutan!*

**Att Uri Geller** förutspådde att just Azerbadzjan skulle ta hem det gav eko i mediavärlden, men faktum är att TA:s schlagerexpert *Oscar Sundell* förutspådde precis samma sak...

**Den stora nyheten** i fransk media under helgen var arresteringen av *Dominique Strauss-Khan* som är högsta hönset för den internationella valutafonden IMF. Med en årslön på 400 000 dollar och spikrak väg till presidentposten i Frankrike satte han allt på spel med att jaga ikapp en städerska på sitt lyxhotell och tvinga henne till sex. Nu väntar istället åtal och fängelse.

**En annan karlakt** är *Arnold Schwarzenegger* som för tio år sen gjorde hushållerskan på smällen, vilket uppdagades i veckan med resultat att hans fru *Maria Shriver*, systerdotter till John F. Kennedy, nu gett den 63-årige före detta guvernören på båten.

**Veckans citat 2:** *He will not be back!* Maria Shriver avpolletterar Mr Terminator.

**Dessutom är Kungen** åter ute och festar medan Silvia är i Brasilien i *Avdelning: Killar kan!*  
**Mot Elfsborg gjorde** TFF än en gång tre mål på sju minuter i inledningen av den andra halvleken. Skillnaden från Djurgården-matchen var att man nu spelade en mycket bra och disciplinerad fotboll och kunde hålla stången hela vägen till en 3-0 seger. Redan i morgon väntar en ny match och då står Änglarna med Andreas Drugge för motståndet på Ullevi.  
**Efter Milans triumf** stod Barcelona, Manchester United, Dortmund och Ajax i tur att ta ligaguld. *Silly Season* är redan igång och när det gäller Zlatan så ryktas det om Manchester C.  
**I underläge med** 0-2 mot serieledarna och dittills fullpoängarna Skanör kom Gylle ut i den andra halvleken och fightade sig till två mål och en poäng. Starkt jobbat av Rickard Harletuns krigare som redan ikväll har en spännande derbymatch mot Behár på bortaplan.  
**Jag såg visserligen** inte VM-finalen då Tre Kronor fick stryk av Finland med 1-6 men medias sågning i den Aftonbladet som jag hittade på flygplatsen i Paris känns inte rimlig. Trots allt tog man ett VM-silver och kom före storheter som Ryssland, Tjeckien och Kanada.

### Tre höjdare i Paris:

- *Tour de Eiffel* – Världens mest kända byggnad stod klar till världsutställningen 1889.
- *Triumfbågen* – Napoleon grundade valvbågen men dog innan den var klar 1836.
- *Notre Dame* – Katedralen som byggdes 1163-1345 och inhyste ringaren Quasimodo.



**Förlovade**  
Peter & Helene  
*Paris 14/5-2011*



Finns där något som är mer romantiskt än att förlova sig vid Eiffeltornets fot i Paris...?